

Visitation Gellivare kyrka 1852-02-29

<sida1 >

Anteckningar till Protocollet wid hållen Visitation i Gellivare Kyrka den 29^{de} Februarii 1852. Närvarande, Pastorn Johan Björkman, vice Pastorn och Scholmästaren Herr Johan Læstadius, samt en ringa del af den blandade Svenska, Finska och Lappska Allmogen.

S:D. Efter slutad Gudstjenst, hölls ett af undertecknad för tillfället lämpligt tal på Lappska språket, efter hwars slut några frågor framställdes rörande Församlingens tillstånd, hwilka besvarades dels af Presterskapet, dels af Församlingens Ledamöter, och ansågs följande, i anledning af de gifna swaren, böra i Protocollet antecknas.

Mom.1. Allmänna Gudstjensten hade blifvit ordentligen förrättad efter föreskrifven Ritual, särskilt på Lappska och särskilt på Svenska språket.

Mom.2. Husförhör hållas efter pålysning uti bestämda Rotar, af Pastor Björkman i de byar hwarest finska språket talas, samt af vice Pastor Læstadius i de byar, hwarest lappska och svenska språken talas.

Mom.3. Nattvardsungdomen beredes uti twänne weckors tid; men som denna tid tyckes wara för kort, bestämdes nu, med Församlingens och Presterskapets samtycke, att den så kallade Skrift Scholan borde wara en månad, alldenstund christendomskunskapen i denna Församling, finnes wara på en allt för låg ståndpunct, hvilket Visitator hade tillfälle inhämta, såwäl i Missions- Scholan som ock i Scholægården, hwarest åtskillige af Församlingens äldre och ynge medlemmar examinerades.

Mom.4. Böndagen i Killimä eller Killingisuando, firas Allhelgona dag; men bevistas föga af Lappska Allmogen, emedan deras wistelort denna tiden är allt för långt aflägsen från stället.

Mom.5. Fattigvården i denna Församling bestrides sålunda, att de mäst behöfwande försörjas af Församlingen, hwarjemte understöd af fattigmedlen lemnas åt sådane personer, som kunna wara i behof af hjälp.

Mom.6. En förändring i sederna hade inträffat i denna Församling i så måtto, att ungefärligen hälften af Församlingen

<sida2 >

börjat hylla den absoluta nykterhets principen. Denna förändring bör förnämligast tillskrifvas Missions- Scholans verksamhet, hwarest för detta Catecheten Johan Raattamaa werkar på folkets öfvertygelse.

Mom.7. Kyrko- Cassans behållning wid sista Bokslutet utgjorde 400 Rdr 29 Sr 2. rst. Banco. Kyrkans förnämsta inkomster består i behållning af vinören, och Sakören.

Mom.8. Fattig- Cassans behållning wid sista Bokslutet utgjorde 16 Rdr 47 Sr och 2 rst Banco.

Mom.9. Kyrkans dåliga beskaffenhet bör anmärkas; den är både förfallen af ålder, och torde dessutom näppeligen kunna inrymma den del af Församlingen, som hädanefter torde finna sig föranlåten att oftare besöka Herrans hus, än hittills warit händelsen.

Visitation Gellivare kyrka 1852-02-29

Mom.10. Vice Pastorn och Scholmästaren Johan Læstadius har afsagt sig allt bruk af Spirituosa; men den ordinarie Pastorn hyser den öfwertygelsen, att starka drycker icke göra honom någon skada; han tror sig alldrig hafwa varit rörd af starka drycker, deremot anmärkte Folk-Scholæ-Lärare-eleven O. D. Alstadius, som var närvarande vid visitationen, att Herr Pastor Björkman varit rörd af starka drycker under Embets utöfning, hwilket skall hafwa händt Midsommarshelgen 1850 wid ett husförhör i Ullati by; och alldenstund nämde Alstadius åberopade flere Vittnen, som skola hafwa sett Pastor Björkmans orediga tillstånd, så ansågs angifvelsen böra uti Visitations Protocollet antecknas.

Vice Pastor Johan Læstadii räkning öfwer försålda Lappska böcker, bifogas härhos.

Gelleware, datum som ofwan

L. L. Læstadius

n.v. Visitor.